

3^ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών

Κάθε Νοέμβρη...

Κάθε Νοέμβρη, ο νους και η καρδιά μας είναι εκεί, στο Πολυτεχνείο της Αθήνας, στην ηρωική εξέγερση των φοιτητών, της νεολαίας και ολόκληρου του ελληνικού λαού κατά της τυραννίας, το Νοέμβριο του 1973.

Το Πολυτεχνείο συμβολίζει, όχι μόνο τον ηρωικό αγώνα αλλά και την ενότητα όλων των δημοκρατών. Οι αγώνες του Νοέμβρη αποτελούν την κορυφαία εκδήλωση της εφτάχρονης αντιδικτατορικής πάλης και μια από τις πιο σπουδαίες στιγμές των αγώνων του λαού μας και της νεολαίας ειδικότερα για την ελευθερία.

Τα ιδανικά της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, της ειρήνης, της αγάπης για τη ζωή και τον άνθρωπο, παραμένουν ζωντανά και θα παραμένουν επίκαιρα και αναλλοίωτα, όσα χρόνια και αν περάσουν από εκείνη την εξέγερση. Πάντα ζωντανά να οδηγούν και να φρονηματίζουν τις νέες και τους νέους μας.

Το Πολυτεχνείο ήταν και θα είναι πάντα ένα ζωντανό κάλεσμα για την δημοκρατία, την ανθρωπιά και την ελευθερία. Το Πολυτεχνείο ζει.

Πρόγραμμα εκδήλωσης

- **Ομιλία από τον κ. Αρναούτογλου Βασίλη** δάσκαλο της Ε' τάξης
- **Τραγούδι από την Στ' τάξη:** Ο δρόμος
- **Απαγγελία ποιημάτων από την Ε' τάξη**
 - Ο πιο μικρός
 - Στον Διομήδη Κομνηνό
 - Γλυκέ μου εσύ δεν χάθηκες
 - Τα κάγκελα
 - Οι τρεις μέρες
- **Τραγούδι από την Στ' τάξη:** Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο
- **Απαγγελία ποιημάτων από το Στ'1 τμήμα**
 - Στους σκοτωμένους σπουδαστές του Νοεμβρίου
 - Εδώ Πολυτεχνείο
 - Αν θέλεις να λήγεις άνθρωπος
 - Μας ξάφνιασε η νύχτα
- **Τραγούδι από την Στ' τάξη:** Μη με ρωτάς
- **Απαγγελία ποιημάτων και ανάγνωση κειμένων από το Στ'2 τμήμα**
 - Φοβάμαι
 - Καράβια
 - Μικρός τύμβος
 - Το αγόρι και η πόρτα
 - Αναμνήσεις από αυτόπτες μάρτυρες
 - Εδώ Πολυτεχνείο
- **Τραγούδι από την Στ' τάξη:** Blowing in the wind
- **Εθνικός Ύμνος**